

Τα παλαιά κτίρια των Ελλήνων στο Ναύπλιο

Νάντια Ανγκέλοβα

Αθανασία-Ζωή Βαλαβάνη

Άννα Ζεκολλάρι

Ιωάννα Τριανταφύλλου

Μαρία Νταρανά

Πολεμικό Μουσείο

Το τριώροφο κτίριο στην οδό Αμαλίας, που στεγάζει το Πολεμικό Μουσείο, υπήρξε η πρώτη Σχολή Ευελπίδων, η οποία λειτούργησε τον Ιούλιο του 1828 με πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια χτίστηκε από τεχνίτες της πέτρας, τους ονομαζόμενους πετράδες.



Αρχαιολογικό Μουσείο

Χτίστηκε το 1713
από τον Προβλεπτή
του Στόλου
Αυγουστίνο Σαγρέδο,
αρχικά για να γίνει
αποθήκη και
μετέπειτα στρατώνας.



Εθνικής Πινακοθήκης

Βρίσκεται στην οδό
Σιδηράς Μεραρχίας,
όπου παλαιότερα είχε
στεγαστεί το
νοσοκομείο της
πόλης, η
Χωροφυλακή αλλά
και μία... ταβέρνα,
και από το 2004
φιλοξενεί μοναδικά
έργα τέχνης.



Παλιό Τελωνείο

Στην πλατεία Φιλελλήνων, άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 2018 φιλοξενώντας έργα τέχνης στο πλαίσιο της Ναυτικής Ναυπλιάδας. Το ιστορικό αυτό διατηρητέο κτίριο, έργο του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη, χτίστηκε το 1830 για να γίνει τελωνείο και ως τέτοιο λειτούργησε έως και το 1999.



Δικαστικό Μέγαρο

Στην πλατεία Καποδίστρια αυτό κτίριο, βασίστηκε σε σχέδια του Αναστάσιου Σταματιάδη, περατώθηκε το 1911 και υπήρξε χορηγία του Έλληνα ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού. Στην είσοδό του θα προσέξεις τις προτομές του Αναστάσιου Πολυζωΐδη και του Γεώργιου Τερτσέτη.



Βουλευτικό

Πίσω από την Εθνική Τράπεζα, επί της οδού Σταϊκοπούλου, χτίστηκε ως τζαμί το 1730 από τον Αγά Πασά και αποτελεί δείγμα τουρκικής αρχιτεκτονικής και η επιγραφή, που λέει ότι εδώ λειτούργησε η Βουλή των Ελλήνων 1825-1826 και κτίστηκε από πέτρες της Μονής του Καρακαλά. Στην Κατοχή λειτούργησε ως φυλακή, στη δεκαετία του '90 ως Εθνικό Ωδείο και πλέον είναι Συνεδριακό Κέντρο, που φιλοξενεί και εκθέσεις.



Αλληλοδιδασκτικό σχολείο (Τριανόν)

Τριανόν ή Παλιό Τζαμί
βρίσκεται στην πλατεία
Συντάγματος και
πρόκειται για ένα από
τα αυθεντικά
οθωμανικά τεμένη, το
οποίο μετετράπη σε
χριστιανικό ναό στη Β'
Ενετοκρατία, ενώ στη Β'
Οθωμανική περίοδο
έγινε ξανά τέμενος.
Εδώ στεγάστηκε το
πρώτο Αλληλοδιδασκτικό
Σχολείο Αρρένων,
αργότερα έγινε Ωδείο
και πλέον λειτουργεί ως
Θέατρο.



Δημαρχείο

Στην πλατεία των Τριών Ναυάρχων το κτίριο του Δημαρχείου πιθανόν χτίστηκε από τον Σταμάτη Βούλγαρη στην εποχή του Καποδίστρια εδώ αρχικά στεγάστηκε το Κυβερνείο της Πρώτης Κυβέρνησης του Ναυπλίου, κατόπιν υπήρξε η κατοικία του Όθωνα, το Πρώτο Γυμνάσιο στην Ελλάδα (1833-1929) και μετά στεγάστηκε το Πρώτο Δημαρχείο της πόλης.



Το πρώτο φαρμακείο

Στη γωνία των οδών Βασ. Κωνσταντίνου και Βελίνη υπήρξε το πρώτο φαρμακείο. Σε αυτό το νεοκλασικό κτίριο, που χτίστηκε γύρω στα 1828-1865, ο

φαρμακοποιός Βονιφάτιος Βοναφίν δημιούργησε το πρώτο φαρμακείο «Ο Σωτήρ» και μάλιστα εδώ ταριχεύτηκε η σωρός του Ιωάννη Καποδίστρια.



Μέγαρο Άρμανσπεργκ

Στην οδό Α. Συγγρού και Πλαπούτα, ανεγέρθηκε στην Β' Βενετική περίοδο και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα κλασικιστικής αρχιτεκτονικής. Κατά την οθωμανική κυριαρχία, αυτό το τριώροφο κτίριο υπήρξε η κατοικία του αντιβασιλέα Άρμανσπεργκ.

